

Landelijke diakendag, 25.01.15, workshop 7: waar haal ik het lef vandaan?

Loesje: LEVEN IS MERVOUD VAN LEF!

Hoe ziet het diaconale lef er in jouw leven uit?

We hebben gekeken naar vier voorbeelden in de Bijbel: Mirjam, Ruth, Amos en Jakobus. Wat raakt je in de keuzes die zij maken/beschrijven, en waar zie je in hun woorden/gedrag de lijn naar Jezus?

Aan de hand van een situatiebeschrijving (een soort 'moderne gelijkenis van de barmhartige samaritaan') hebben we er over doorgepraat wat er in jezelf gebeurt wanneer je voor soms lastige keuzes geplaatst wordt. Hierbij kan het naar jezelf kijken vanuit het model van Bateson helpen. Hij onderscheidt zes niveaus:

SPIRITUALITEIT: wat is uiteindelijk je hoogste drijfveer? Wie is God voor jou?

IDENTITEIT: wie ben je als mens met je gevoelens, karakter, angsten, kracht?

OVERTUIGINGEN&NORMEN: vanuit welke overtuigingen en met welke normen leef je?

CAPACITEITEN&VAARDIGHEDEN: wat kun je, wat zijn je sterke kanten als diaken?

GEDRAG: hoe ziet je gedrag er uit, welke concrete keuzes maak je?

OMGEVING: wat zijn je omstandigheden en wat zijn verwachtingen van mensen?

Belangrijk om daarbij te beseffen dat wanneer je op een bepaald nivo problemen ervaart of moeite of wrijving bij jezelf voelt, dat dan bijna altijd de sleutel naar een 'oplossing' of nieuwe manier van tegen de dingen aankijken een nivo hoger ligt (dus bijvoorbeeld vanuit overtuigingen naar identiteit).

Aan het slot van de workshop hebben we op een plakbriefje concrete bemoedigingen geschreven voor (startende) diakenen. Een selectie uit wat opgeschreven is volgt hier onder:

- Diaken ben je niet alleen maar samen met anderen en bovenal samen met de Heer
- Doe het met God en met elkaar
- Laat je leiden door het voorbeeld van Jezus
- Neem niet te veel hooi op je vork
- Deel en verdeel wat op je weg komt
- Vertrouw niet op jezelf (eigen capaciteiten) maar op de Heer
- Neem niet alles op je eigen schouders
- Wat bij mensen onmogelijk is of lijkt, is bij God wel mogelijk
- Vraag om een buddy en help elkaar
- Mijn lef komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft
- God gebruikt ook jou als puzzelstukje in zijn plan
- Wees jezelf
- Maak ruimte voor kennismaking

- Samen groeien in geloof
- Inzet is jouw verantwoordelijkheid, de uitkomst daar zorgt God voor
- Bidt dagelijks om ondersteuning door de Here
- Heb vertrouwen in Jezus, Hij helpt
- Mensen in je omgeving kunnen je helpen
- Bedenk eerst bij een keuze: WWJD
- Gebed
- Spreek nieuwkomers aan, altijd
- Startende diaken: kijk naar Jezus en Mirjam en Ruth
- Niet de mensen maar God ziet wat je doet
- Laat je inspireren door de Bijbel en in het gebed
- Ga in gebed en achteraf merk je Gods kracht
- Wees eerlijk en oprecht
- Doe wat je hart je ingeeft en vertrouw op de Heer
- Je krijgt zoveel terug door gewoon binnen te stappen
- Wees jezelf maar wees niet bang want het komt goed