



Onderweg met de Samaritaan

Met elkaar in gesprek

Instructie voor een kringgesprek¹

Dit hoofdstuk geeft een instructie voor het samen doorpraten over het boekje en de DVD ‘Onderweg met de Samaritaan’.

Iedere bijeenkomst heeft een aantal vaste elementen. Samen zorgen deze voor een balans in denken en doen en voor variatie tijdens het gesprek. Het zijn suggesties die samen een geheel vormen, maar het is belangrijk dat je ze op die manier toepast die bij je kring past. Is een kringgebed een stapje te ver, gebruik dan een andere vorm. Bespeelt iemand in je kring een instrument en kan zij/hij begeleiden, dan zal het makkelijker zijn om een eens een lied te zingen.

Om te voorkomen dat je aan het eind van de bijeenkomst merkt dat je slechts halverwege bent, wordt per onderdeel aangegeven hoeveel tijd je ervoor kunt uittrekken. Natuurlijk mag je hierin flexibel zijn, maar maak geen gewoonte van uitlopen. Het zou jammer zijn als kringleden er daardoor tegenop gaan zien om te komen.

Onderdelen

Hieronder staan alle onderdelen die in de bijeenkomsten voor kunnen komen. Sommige komen iedere keer terug (binnenkomer, bidden en Bijbellezen), andere onderdelen komen alleen terug als ze een rol spelen in de uitwerking van het specifieke thema.

Binnenkomer

Met een binnenkomer worden de kringleden op een relatief ontspannen manier voorgesorteerd en aan het nadenken gezet over het thema dat deze bijeenkomst centraal staat. Er wordt bewust een link gelegd naar hier en vandaag. Het is ook een heel mooi moment om nieuwe dingen van elkaar te leren, doordat iets gedeeld mag worden waar je het niet snel met elkaar over zult hebben.

¹ Met dank aan Elly Volkerink, kerkelijk werker CGK Zwolle.

Onderweg met de Samaritaan Met elkaar in gesprek

Tijd voor gebed en lofprijzing

De belangrijkste reden waarom jullie vandaag samenkomen, is dat je verbonden bent met elkaar in God de Vader, door Zijn zoon Jezus Christus en in de gemeenschap van de heilige Geest. Die verbondenheid komt tot uitdrukking door met elkaar te bidden en te zingen.

Introductie op het thema

In een paar zinnen wordt kort weergegeven wat er deze bijeenkomst centraal staat. Dit kan door één van de aanwezigen worden voorgelezen. Soms vraagt het om een korte reactie van de kringleden. Als jullie later met elkaar in gesprek gaan is de introductie het kader voor dit gesprek. Het houdt de aanwezigen dicht bij het thema. Refereer aan de introductie als je merkt dat het gesprek een geheel andere kant op gaat.

Bekijk de DVD

Tijdens iedere bijeenkomst zul je met elkaar een filmfragment van ongeveer 10 minuten kijken. Hierover ga je later met elkaar in gesprek. In de eerste aflevering gaat het o.a over VN-soldaten. Het is erg verleidelijk om in gesprek te gaan over de feiten rondom hun inzet tijdens de genocide in Rwanda. Dat is echter niet de bedoeling. Kijk met elkaar naar de DVD met de introductie in je achterhoofd.

De Bijbel open

Tip voor alle avonden bij het lezen van het Bijbelgedeelten: print de Bijbelgedeelten op een A4'tje uit en laat wat aantekenruimte over. Neem vervolgens 10 minuten de tijd zodat ieder voor zich dit Bijbelgedeelte kan lezen en herlezen en aantekeningen erbij kan maken. Neem vervolgens 10 minuten de tijd om in groepjes van 3 of 4 personen te delen wat is opgevallen.

In gesprek rond de Bijbel

Lezen in de Bijbel is niet vrijblijvend. Ieder tekstgedeelte roept iets op bij de aanwezigen. Naast het lezen van de tekst is het soms goed eens te delen met

Onderweg met de Samaritaan Met elkaar in gesprek

elkaar op welke manier kringleden zijn geraakt of geconfronteerd met iets dat in de Bijbel staat.

In gesprek met elkaar

Om ervoor te zorgen dat iedereen echt nadenkt over de vragen kun je bij sommige vragen stimuleren de vraag even in 2-tallen bespreken. Bij andere vragen laat je iedereen in steekwoorden zijn / haar antwoorden op een papier schrijven, voordat je het in de groep bespreekt. Dit kan voorkomen dat één of twee personen het gesprek domineren.

Opdracht

Soms helpt het om een concrete actie met elkaar te verwoorden of op te schrijven. Deze werkvorm zul je niet iedere keer tegenkomen, maar ook als er geen opdracht staat, kan er uit de kring een bepaalde actie komen. Geef hier ruimte voor en kom er een volgende keer op terug.

Danken en bidden

Sluit het KringGesprek af door samen God te zoeken en elkaar aan Hem op te dragen. Neem hierin ook kringleden mee, die om wat voor reden dan ook, niet konden komen.

Om te onthouden

Wat kan er veel rijkdom zitten in een krachtige uitspraak, een passende spreuk, een regel uit een lied of een Bijbeltekst. In een tijd waarin we alles zonder problemen op internet kunnen vinden, is het steeds minder noodzakelijk om zaken uit het hoofd te leren. Om te onthouden is bedoelt om kringleden een zin/regel of tekst mee te geven voor de komende tijd. Iets wat mag blijven rondzingen in het hoofd en hart van mensen. Tot opbouw van henzelf, tot versterking van hun naaste en tot eer van God.

Inhoud

Bijeenkomst 1
Thema: Samengevat 6

Bijeenkomst 2
Thema: Zien 8

Bijeenkomst 3
Thema: Helden 10

Bijeenkomst 4
Thema: Revolutie 12

Bijeenkomst 1

Thema: Samengevat

Binnenkomer

10 minuten

Geef iedereen een klein papiertje. Stel je voor dat jij in 2 zinnen mag opschrijven hoe jij na jouw leven herinnert wilt worden. Wat is de samenvatting van wie jij wil zijn? verzamel de briefjes en lees er een paar van voor.

Gebed

5 minuten

Optie: doe een kringgebed waarbij iedereen naar God toe een facet kan uitspreken van wat hij of zij bijzonder aan Jezus vindt.

Introductie op het thema

God samengevat is: liefde. De kern van wat God wil is: Heb lief
Het leven van Jezus kun je samenvatten met: hij had lief
De kern van wat God met jou leven wil is: heb lief, geef jezelf
Kun jij jouw leven samen vatten met: ik heb lief?

De Bijbel open

10 minuten

Lezen: 1 Johannes 3: 16,17 en 18 en Jesaja 58 vers 1-10

Bekijk het DVD fragment: thema 1: samengevat.

10 minuten

NB sommige fragmenten van dit filmfragment zijn schokkend

Onderweg met de Samaritaan Met elkaar in gesprek

In gesprek met elkaar:

45 minuten

1. Wat vind je het meest bijzondere aan de liefde van Jezus, zoals Hij dit heeft laten zien toen hij op aarde was?
2. Wat betekent het voor jou om God lief te hebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand?
3. Als de belangrijkste doelstelling van jouw dag, van jouw weken, van jouw leven eens zou zijn: ik wil liefhebben met alles wat ik ben en wat ik heb. Wat zou er dan morgen anders gaan?
4. Is er iets waarvan je overtuigd bent, wat het christendom zou moeten doen, of wat jij eigenlijk zou moeten doen, maar wat we niet waarmaken / je niet waarmaakt?
5. Spreekt het leven van moeder Theresa jou aan? Zo ja, op welke manieren? Zou jij willen leven zoals zij? Wat houd je daarin tegen?

Danken en bidden

10 minuten

Probeer eens een gebed te formuleren n.a.v. wat we vanavond hebben besproken. Schrijf dit uit. Spreek dit gebed uit, stil of in de kring.

Lees voor meer achtergrondinformatie in je bijbelleesgids hoofdstuk 6, 7 en 8

Bijeenkomst 2

Thema: Zien

Binnenkomer

10 minuten

Kies als gespreksleider een foto, een schilderij of een bos bloemen en vraag je kringleden gedurende drie minuten naar het beeld te kijken en in eigen woorden op te schrijven wat ze zien. Deel daarna je bevindingen en sluit af met een gebed.

In gesprek rond de Bijbel Lees: Lucas 10:25-37

10 minuten

Lees het gedeelte hardop voor en laat daarna de groep het gedeelte nog eens stil voor zichzelf lezen. Daag de groep uit het verhaal echt voor zich te zien. Laat ze reageren op de vraag: als je dit leest; wat zie jij dan voor je?

Introductie op het thema

5 minuten

De priester en de Leviet zagen een probleem, gevaar, oponthoud. Zij hadden talloze redenen om door te lopen. De Samaritaan zag precies hetzelfde, maar besloot om te stoppen en in te grijpen. De drie personen keken naar dezelfde situatie, maar zagen alle drie iets anders. Het maakt uit hoe je naar de dingen kijkt.

Bekijk het DVD fragment: thema 2: zien.

10 minuten

In gesprek met elkaar

45 minuten

1. In hoeverre is haast in jouw leven een belemmering om lief te hebben?
2. Op welke manieren zou je jouw levenstempo aan kunnen passen zodat je meer oog krijgt voor de mensen om je heen? wat maakt het aanpassen van je levenstempo het moeilijkst?
3. Kies als gespreksleider een actueel menselijk drama (een oorlog, Noord Korea, het lijden in Afrika, een eenzame oudere) Dit zou je in beeld

Onderweg met de Samaritaan Met elkaar in gesprek

kunnen brengen door een stuk of 10 foto's/krantenberichten op te hangen in de ruimte. Laat iedereen eens 5 minuten rondlopen en geef hen de volgende vraag mee: wat zie jij als je naar die situatie kijkt? Welke foto doet het meest een appel op jou?

Bespreek vervolgens de vragen in kleine groepjes of in de grote groep. En stel hierna de vraag: wie zou er wat willen gaan doen? Op welke manier?

4. In hoeverre wil jij je laten raken door het leed van andere mensen?
5. Herken je *splachizomai* in je eigen leven? Zo ja, wanneer?

Danken en bidden

10 minuten

Neem de tijd om samen te belijden dat we zoveel niet (willen/kunnen) zien. Spreek ook gevoelens van onmacht uit bij zoveel drama's in deze wereld. Vraag God jouw hart te breken voor wat Zijn hart breekt. Houd elkaar op de hoogte wanneer God iets van zijn bewogenheid in jou losmaakt en zoek naar mogelijkheden om er concreet iets mee te gaan doen.

Om te onthouden

Raak mijn hart met wat U raakt, alles wat ik ben is voor U gemaakt - uit *Opwekking 681*

Lees voor meer achtergrondinformatie in je bijbelleesgids hoofdstuk 9, 13, 14 en 15

Bijeenkomst 3

Thema: Helden

Binnenkomer

10 minuten

Maak een woordweb. Hang een vel papier op met in het midden het woord: Helden. Geef iedereen de gelegenheid om er een of meerdere woorden of kernzinnen bij te zetten. Evt. vragen: Wie is een held voor jou? Wat maakt iemand tot een held?

Gebed

5 minuten

Zing met elkaar een lied (bijvoorbeeld opwekking 564) en laat één kringlid een gebed uitspreken.

Bekijk het DVD fragment: thema 3: helden

10 minuten

In gesprek rond de Bijbel

15 minuten

Lezen: 2 Samuel 23:13-23; Hebrëëen 12:1-3

Lees Hebrëëen 12:1-3 als woorden van de Heer tot jou gericht. Raakt dit ergens jouw leven? Wat was het geheim van de volharding van Jezus? Speelt dit ook een rol in jouw keuzes?

Introductie op het thema

5 minuten

Henk vertelde over Paul Rusesabagina en Rose, beiden uit Rwanda. Hun levens spreken tot de verbeelding. Dat is ook de reden dat wij helden nodig hebben. Wij hebben het nodig om geïnspireerd te raken door andere mensen. Veel van de hedendaagse helden worden gecreëerd in Hollywood. Wij zijn echter meer gebaat bij helden uit Jeruzalem. Of helden uit onze eigen omgeving.

Onderweg met de Samaritaan Met elkaar in gesprek

In gesprek met elkaar

40 minuten

1. Wie spreekt jou meer aan, Paul Rusesabagina of Rose? Waarom?
2. Door welke personen laat jij je inspireren? Welke mensen prikkelen jouw verbeeldingskracht?
3. In hoeverre ben jij inspirerend voor andere mensen? Waarom wel / niet?
4. Hoe zou jij de kwaliteit van jouw leven kunnen vergroten zodat jij andere mensen tot de verbeelding gaat spreken?

Danken en bidden

10 minuten

Dank God voor de geloofshelden in de Bijbel en in jouw omgeving. Spreek je verlangen over je eigen leven uit naar God. Neem in dit moment van gebed ook de namen mee van hen die vervolgd worden om hun geloof. Op de websites van Open Doors, www.opendoors.nl en Stichting de Ondergrondse Kerk, www.sdok.nl vind je actuele gebedspunten.

Om te onthouden

5 minuten

Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Hebreëën 12:1

Lees voor meer achtergrondinformatie in je bijbelleesgids hoofdstuk 15 en 16

Bijeenkomst 4

Thema: Revolutie

Binnenkomer 10 minuten

Ken jij een vernieuwingsbeweging in de wereld die spreekt tot jouw verbeelding? Als jij een revolutie zou moeten leiden in een bepaald land, met een bepaalde missie, waar zou dat zijn en met welk doel?

Bekijk het DVD fragment: thema 4: revolutie 10 minuten

In gesprek rond de Bijbel Lezen: Handelingen 4:27-35 15 minuten

Als er in onze plaats een gemeente zou zijn die hetzelfde zou functioneren als de gemeente zoals beschreven in dit gedeelte: zou je je erbij aansluiten? Wat zou er gebeuren als alle christelijke gemeentes weer zo bekend zouden staan? Wat hebben wij als groep of gemeente nodig om dit te gaan doen?

Introductie op het thema 5 minuten

Een revolutie staat voor een grote verandering, een omwenteling die alle facetten van het leven raakt. De Franse revolutie en de industriële revolutie zijn voorbeelden van zulke radicale vernieuwingsbewegingen. Echter, ook het eerste christendom had revolutionaire trekken. In ieder geval werd de beweging als zodanig bestempeld door de toenmalige leiders van het land. Het christendom werd gezien als een revolutie van liefde. Bezittingen werden gedeeld, kinderen, vrouwen en slaven werden veel beter behandeld dan voorheen en de relatie met God kwam beschikbaar voor iedereen.

In gesprek met elkaar 45 minuten

1. Lees het citaat van Elie Wiesel op bladzijde 87 en 88 van het boek. *‘Moet iemand wel eens onverschillig zijn om geestelijk gezond te blijven,*

Onderweg met de Samaritaan Met elkaar in gesprek

normaal te leven, lekker te eten en een glas wijn te drinken terwijl de wereld om hem heen afschuwelijke dingen doormaakt?’ Reageer op bovenstaande zin. Wat is het antwoord op deze vraag volgens jou?

2. Wat doet het citaat van Elie Wiesel met je? Zijn er uitspraken of zinnen in het gedeelte die je raken?
3. Op welke manieren spreken jouw collega's of burens tegenwoordig over het christendom? Zien mensen nog iets van de revolutionaire kracht van het christendom? Waarom wel / niet?
4. Op welke manieren zou de revolutionaire kracht van het christendom in jouw kerk, gemeenschap en woonplaats kunnen groeien?
5. Op welke manieren zou de revolutionaire kracht van Jezus in jouw eigen leven kunnen groeien?

Danken en bidden

10 minuten

Bid voor alle plekken op deze wereld waar een revolutie nodig is. Vraag God om revolutionairs.

Bid voor jouw uitstraling in jouw omgeving. Bid en zoek naar mogelijkheden om deel uit te maken van een revolutionaire beweging die Gods koninkrijk wil bouwen in jouw straat en in Noord-Korea. Sluit het gebed af met een psalm of lied, bijvoorbeeld psalm 134, opwekking 194 of 399.

Lees voor meer achtergrondinformatie in je bijbelleesgids hoofdstuk 19 en 20

Onderweg met de Samaritaan

Hij heeft nooit echt bestaan, maar toch is hij heel bijzonder. De hoofdpersoon uit dit bekende verhaal van Jezus blijkt heel anders te zijn dan we dachten.

Een prikkelend boekje dat uitdaagt tot barmhartigheid.

Nu met materiaal om het boekje en de DVD in kringen of wijken te bespreken.

Diaconaal Steunpunt