

Diakonaal het jaar door

bijbellesrooster

met gedeelten die betrekking hebben op het diaconaat.

Dit leesrooster is gebruikt in de samenwerkingsgemeente Arnhem van de Christelijke Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk

De Commissie Gemeenteopbouw en de diaconie van deze gemeente merken op:

“De bijzondere betekenis van onze leesroosters zit in het gezamenlijke gebruik ervan in onze gemeente. We lezen allen op dezelfde dag hetzelfde bijbelgedeelte. Dit jaar staat dat gedeelte in een groot kader, namelijk van ons jaarthema: de diaconale gemeente.

Dit thema is opgesplitst in 12 onderdelen voor 12 maanden. Elk onderdeel heeft betrekking op een facet van het diaconaat. We leiden elke maand in met een kort leesstuk over het onderdeel van de maand. Dan volgen de dagstukjes uit de bijbel. We hebben ervoor gekozen het dagstukje te noemen met aansluitend een enkel woord over dat stukje. Soms is dat een samenvatting. Soms een vraag. Soms een verhelderende opmerking.”

Met dank aan de uitgever voor de toestemming om het leesrooster te verspreiden.

28 september t/m 31 oktober

Thema: Diaconaat = liefdedienst

We houden ons in deze eerste tijd bezig met de vraag naar de betekenis van het diaconaat. Waar en hoe komt het in de bijbel voor? De leesstukjes gaan over het dienen, over dienaars en dienaressen, over de liefdedienst... We hopen zo zicht te krijgen op de geweldige betekenis van het diaconaat.

28/9	Genesis 47:13-26	Dienstbaar voor het Leven (vs 25)
29/9	Exodus 18:1-14	De zware dienst van Mozes
30/9	Exodus 18:15-27	Een schoonvader als wijze raadsman.
1/10	Ruth 2:1-7	Geen gemakkelijke dienst voor Ruth
2/10	Ruth 2:8-17	Royaal geven vanuit je eigen overvloed... Het kan!
3/10	Ruth 2:18-23	Door de dienst wordt God geloofd
4/10	Job 31:13-22	Een voorbeeld van dienen
5/10	Psalm 15	Wie dient staat sterk ...
6/10	Psalm 24	van mij... of toch niet?
7/10	Psalm 68:1-7	Verzekerd... wat er ook gebeurt!
8/10	Psalm 72:1-11	Bid dat overheden rechtvaardig handelen
9/10	Psalm 72:12-19	Hoe kostbaar zijn zwakken voor ons?
10/10	Psalm 100	Dient de Heer met vreugde
11/10	Jesaja 8:23-9:6	Looft God! Hij zorgt voor eindeloze vrede
12/10	Jesaja 11:1-10	Diaconaal uitzicht
13/10	Jesaja 25:6-12	Alle verdriet zal verdwijnen
14/10	Matteüs 8:14-17	Opstaan, en... dienen
15/10	Matteüs 20:20-28	Ben ik te ambitieus om te dienen – en wie ben ik dan?
16/10	Matteüs 25:31-46	Het diaconaal oordeel
17/10	Marcus 10:35-45	Hij kwam om te dienen

18/10	Lucas 10:25-37	Naasten... op je weg
19/10	Lucas 10:38-42	Dienen, soms met mate
20/10	Johannes 5:1-9	Deze man had niemand Hét
21/10	Johannes 13:1-11	voorbeeld van dienen
22/10	Johannes 13:12-20	Dient elkaar
23/10	Handelingen 4:32-37	Gekregen goed; goed gegeven
24/10	Romeinen 12:1-8	Blijmoedig barmhartig
25/10	2 Korintiërs 8:1-7	Zelf in armoede... en toch geven
26/10	2 Korintiërs 9:1-15	IJver, die kan tot navolging prik- kelen
27/10	Galaten 5:13-26	Vrijheid... om te dienen
28/10	Filippenzen 1:1-11 (m.n.1)	Diaken (= dienaar): van wie ook weer?
28/10	1 Timoteüs 3:1-16	Hoe diakenen (= dienaars) moe- ten zijn
30/10	1 Timoteüs 6:12-21	Rijkdom, maak er rijkelijk gebruik van.
31/10	1 Petrus 4:7-11	Elkander, of elk-ander?

November

Thema: Verdriet en gemis; hulp en troost

Diaconaat is zorg voor mensen, vooral voor mensen met verdriet. Verdriet brengt isolement met zich mee. In het diaconaat als liefdedienst wordt het isolement doorbroken. We steken handen naar elkaar uit. We brengen troost. Want zó heeft Jezus het ons ook voorgedaan.

1/11	Genesis 15:1-6	God ziet ons gemis
2/11	Genesis 16:1-16	En toch wil God voorzien
3/11	Genesis 23:1-20	Ook in Abrahams leven kwam rouw
4/11	Genesis 49:29-50:3	Rouwen – neem er de tijd voor
5/11	Genesis 50:4-14	Elkaar helpen; ook dan!
6/11	Genesis 50:15-21	God kan het kwade ten goede keren

7/11	Leviticus 19:9-18 (vs 14)	Hoe ga je om met iemand met een handicap?
8/11	1 Samuel 1:1-8	Kinderloosheid – een groot verdriet
9/11	1 Samuel 2:1-10	Een lofzang vanwege Gods hulp
10/11	2 Samuel 9:1-13	Geen wraak, maar hulp aan een verlamde
11/11	Psalm 49	Wees geen rijke dwaas
12/11	Psalm 77	Troost vanuit Gods barmhartige daden
13/11	Psalm 88	Here, help mij in mijn ziekte
14/11	Jesaja 40:1-11	De uitredding komt
15/11	Jesaja 53:1-7	Hij was van mensen verlaten
16/11	Matteüs 9:1-8	Vriendenhulp
17/11	Matteüs 9:18-26	Jezus heeft macht over de dood
18/11	Matteüs 27:45-56	En toch sterft Hij zelf...
19/11	Lucas 7:11-17	Jezus zág háár
20/11	Lucas 16:19-31	Hij wordt nu vertroost
21/11	Lucas 23:50-56a	Hulp van onverwachte zijde
22/11	Johannes 11:1-16	De dood van een vriend van Jezus
23/11	Johannes 11:17-32	Een familie in groot verdriet
24/11	Johannes 11:33-44	Jezus weende
25/11	Handelingen 9:36-43	Al de weduwen onder tranen
26/11	Romeinen 8:18-30	Nog aan de vergankelijkheid onderworpen
27/11	Romeinen 8:31-39	Verzekerd, zelfs tegen alle verdriet in
28/11	1 Korintiërs 15:12-22	Er is eeuwige troost
29/11	2 Korintiërs 4:16-5:10	Verlies daarom de moed niet
30/11	Kolossenzen 1:24-2:3	Het leed én het uitzicht

December

Thema: Omzien naar elkaar

Het thema van deze maand zou je de kern van het diaconaat kunnen noemen. Omzien naar elkaar is meer dan naar elkaar

kijken. Het is voor elkaar zorgdragen, voor elkaar opkomen. En echte zorg blijft niet steken bij mooie woorden. De lees-stukjes van deze maand maken dat duidelijk. De motivatie om naar elkaar om te zien ligt in Hem die naar ons heeft omgezien en dat nog altijd doet.

1/12	Genesis 2:18-25	Mensen hebben mensen nodig
2/12	Genesis 18:16-21	God ziet om naar Abraham zijn vriend
3/12	Genesis 18:22-33	Omzien is ook: voorbede doen
4/12	Deuteronomium 22:1-4	Draag zorg, ook voor het bezit van een ander
5/12	Jozua 1:1-9	God zag om naar zijn volk
6/12	Psalm 25	Blijf naar mij omzien, Heer!
7/12	Jesaja 1:10-20 (vs 17)	Zie om naar de zwakken
8/12	Jesaja 1:21-26	De vorsten verzaken hun plicht
9/12	Jesaja 40:27-31	God wil steeds weer naar ons omzien, vraag erom!
10/12	Jeremia 7:1-7	God toetst onze handel en wandel
11/12	Jeremia 22:13-19	Het gaat God om de zorg voor de ellendigen
12/12	Micha 6:3-8	vs 8: een regel om uit je hoofd te leren
13/12	Matteüs 6:1-4	Hang je hulp niet aan de grote klok
14/12	Matteüs 26:36-46	Niemand zag naar Hem om
15/12	Lucas 19:1-10	Vandaag moet Ik bij u in huis zijn
16/12	Johannes 4:1-14	Jezus ziet om naar een Samaritaanse vrouw
17/12	Johannes 4:27-42	Jezus verblijft bij Samaritanen
18/12	Handelingen 6	Weduwen verwaarloosd
19/12	Romeinen 12:9-21	Concrete aanwijzingen
20/12	Romeinen 16:1-16	De apostel wil niemand vergeten
21/12	1 Korintiërs 12:12-19	Samen één
22/12	1 Korintiërs 12:20-27	Samen lijden, samen lachen

23/12	Efeziërs 4:1-6	Verdraag elkaar in liefde
24/12	Filippenzen 2:1-11	Laat die gezindheid bij u zijn
25/12	Filippenzen 4:10-23	Paulus prijst de Filippenzen die naar hem omzagen
26/12	2 Timoteüs 4:10-22	Allen hebben mij in de steek gelaten
27/12	Jakobus 2:1-4	Geen aanzien des persoons
28/12	Jakobus 2:5-13	Veracht de arme niet
29/12	1 Petrus 3:8-12	Ten slotte... wees barmhartig
30/12	1 Johannes 3:11-17	Lijdt uw broeder gebrek? Zoals
31/12	1 Johannes 4:7-12	God... zo ook wij (vs 11)

Januari

Thema: Ziekte en genezing

In de diaconale zorg neemt de aandacht voor zieken een voorname plaats in. In de bijbel vinden we er vele voorbeelden van. Een zieke verkeert in een afhankelijkheidspositie. Een zieke is in nood. In het spoor van de boodschap van God mogen we niet aan een mens in nood voorbijgaan. Het is diaconale zorg om een zieke op te zoeken en hulp te verlenen.

1/1	Leviticus 13:1-8	Dé ellendige van vroeger: de meelaatse
2/1	Leviticus 13:9-17	De spanning: gezond of ziek?
3/1	Leviticus 14:1-9	Na genezing reiniging
4/1	Leviticus 14:10-20	Een zeer uitgebreid ritueel
5/1	Leviticus 14:21-31	Verzoening voor rijken én armen
6/1	Job 1:1-12	Met God leven als het ons goed gaat
7/1	Job 2:1-13	Satans visie: wie ziek wordt zal God vaarwel zeggen
8/1	Psalm 6	Genees mij, HERE?
9/1	Psalm 38	In zware ziekte hopen op God
10/1	Psalm 41	God kan maken dat ik anders tegen mijn ziek-zijn aankijk
11/1	Psalm 103:1-5	Die al uw krankheden geneest
12/1	Psalm 118:15-23	Beloftes, kom ze na!

13/1	Jesaja 33:20-24	Heerlijk perspectief; niemand meer ziek
14/1	Jesaja 38:1-8	Wij mogen een klemmend beroep op God doen
15/1	Jesaja 38:9-22	Danklied na genezing
16/1	Matteüs 4:23-25	Geen kwaal of probleem is voor Jezus te moeilijk
17/1	Matteüs 8:1-4	Jezus raakt de onaanraakbare aan
18/1	Matteüs 9:27-34	Teken van Jezus' macht
19/1	Matteüs 12:9-14	Is genezing brengen in strijd met de rustdag?
20/1	Matteüs 17:14-21	Geloof in deze grote God!
21/1	Matteüs 20:29-34	Met ontferming bewogen is Hij
22/1	Marcus 7:31-37	Hij maakt alles wél
23/1	Lucas 4:31-41	Alles is hem onderworpen
24/1	Lucas 17:11-19	Dankbaarheid na genezing?
25/1	Johannes 4:46-54	Genezing als teken
26/1	Johannes 9:1-12	Deze blindheid heeft geen oorzakelijk verband
27/1	Johannes 9:13-23	Zorg voor anderen ook op de rustdag
28/1	Johannes 9:24-34	De genezingen laten zien: Jezus is van God gekomen
29/1	Handelingen 3:1-9	God geeft soms niet wat wij vragen, wel wat wij nodig hebben
30/1	2 Korintiërs 12:1-9	Mijn genade is u genoeg
31/1	Jakobus 5:12-20	Bidden – het eerste redmiddel

Februari

Thema: Arm en rijk

De diaconale zorg strekt zich in 't bijzonder uit tot de armen. In de bijbel zien we hier vele voorbeelden van. Armen zijn niet zozeer economisch arm, als wel sociaal arm. Ze kunnen niet functioneren onder de mensen. De rijken daarentegen kunnen hun leven ontplooiën. Het is de taak van de rijke met zijn rijkdom wél te doen aan armen.

1/2	Exodus 23:1-12	Buig het recht van de arme niet
2/2	Leviticus 25:35-46	Maak een arme broeder niet tot slaaf
3/2	Leviticus 25:47-55	Help uw broeder in nood
4/2	Deuteronomium 15:1-11	Doe de armen wél!
5/2	Deuteronomium 15:12-18	Wat te doen met Hebreeuwse slaven?
6/2	Deuteronomium 24:6-16	Gods wetten beschermen de arme naaste
7/2	Job 5:1, 8-18	Tot wie gaan wij in onze nood?
8/2	Job 31:14-19	De zeer rijke Job heeft omgezien naar de ellendigen
9/2	Psalm 44:9-22	Zeggen wij dit de psalmist na?
10/2	Psalm 49:1-9	Rijkdom, zet er je hart niet op
11/2	Psalm 69:30-37	De HERE hoort de arme
12/2	Psalm 74:18-23	Blijf pleiten op Gods trouw
13/2	Spreuken 22:1-16	Ken je verantwoordelijkheid
14/2	Prediker 5:7-19	Kunnen genieten is een gave van God
15/2	Amos 4:1-3	God heeft geen goed woord over voor wie de arme vertrap
16/2	Amos 8:4-8	Daden, die niet vergeten worden
17/2	Matteüs 19:16-26	Laat rijkdom niet tussen God en jezelf instaan
18/2	Matteüs 25:31-46	Omzien naar Jezus' minste zusters en broeders
19/2	Marcus 10:17-27	Jezus kreeg hem lief, en toch...
20/2	Marcus 12:41-44	Het weinige kan het allermeeeste zijn
21/2	Lucas 18:18-27	Rijkdom als valkuil
22/2	Handelingen 4:32-37	Geen behoefte onder hen... onder ons?
23/2	2 Korintiërs 8:1-6,12,13	Zij deden zelfs meer dan ze konden doen

24/2	2 Korintiërs 9:1-4	Moge hun ijver ook ons tot navolging prikkelen
25/2	1 Timoteüs 6:2b-10	Wat moet ons genoeg zijn?
26/2	1 Timoteüs 6:11-21	Wie kent deze verzekering (vs 17-19)?
27/2	Jakobus 2:1-10	Wie is echt arm/rijk?
28/2	Jakobus 5:1-6	Onrecht tegen armen schreeuwt tot God

Maart

Thema: Het dagelijks werk

In de bijbel wordt de mens gezien als rentmeester. Hij is geen eigenaar, maar heeft de aarde, die van God is, in beheer gekregen. Het doel is de aarde te bebouwen en te bewaren. Door de komst van het kwaad in de wereld kost het de mens moeite in zijn levensonderhoud te voorzien. Bij een dergelijk thema kan ook de manier waarop we ons dagelijks werk doen niet buiten schot blijven. Ook het milieu valt binnen de diaconale gezichtskring.

1/3	Genesis 1:26-31	God gaf de mens heel de aarde in handen
2/3	Genesis 2:8-25	De hof bewerken en bewaren
3/3	Genesis 3:9-19	Zwoegend werken
4/3	Exodus 1:15-22	De verloskundigen oefenden hun vak goed uit
5/3	Exodus 31:1-11	Gods Geest vervult sommige mensen met kunstzinnige gaven
6/3	Leviticus 25:1-7	God wil uitputting van mens en bodem voorkomen
7/3	Leviticus 25:8-22	Ieder krijgt zijn eigen bezit terug
8/3	Leviticus 25:23-28	Het land is van Mij, blijf je dat bewust
9/3	Job 1:6-10	Satan erkent dat God Job gezegend heeft
10/3	Psalm 8	De mens mag heersen over de werken van God

11/3	Psalm 33	Zonder Gods hulp wordt het niets
12/3	Psalm 90	Bevestig het werk van onze handen
13/3	Psalm 127	Tevergeefs?
14/3	Spreuken 3:1-10	Schuren met overvloed
15/3	Spreuken 24:27-34	Wees niet lui!
16/3	Prediker 3:1-15	Gods timing is perfect
17/3	Matteüs 4:1-11 (m.n. vs 4)	Niet alleen van brood leven
18/3	Matteüs 6:19-24	Keuzes maken
19/3	Matteüs 6:25-34	Werk onbezorgd, want God weet wat we nodig hebben
20/3	Matteüs 19:16-26	Waarin schiet ik nog te kort?
21/3	Matteüs 20:1-16	Werk... geen werk... toch werk
22/3	Matteüs 25:14-30	Werken met datgene wat je is toevertrouwd
23/3	Lucas 9:1-6	Het 'vreemde' werk in het Koninkrijk
24/3	Lucas 12:13-21	Dwaas
25/3	Johannes 6:22-29	Waarvoor werk ik?
26/3	Handelingen 18:1-4	Zelf in je onderhoud voorzien
27/3	Galaten 2:1-10 (m.n. vs 10)	Blijf de armen gedenken
28/3	Efeziërs 4:25-32 (m.n. vs 28)	Span je om de arme te helpen
29/3	1 Tessalonicenzen 2:6-12	Niets was hun teveel
30/3	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Laat je handen wapperen
31/3	2 Petrus 3:1-10	Eens zal God de goede werken op aarde aan het licht laten komen

April

Thema: Barmhartigheid en gerechtigheid

Het thema deze maand heeft betrekking op twee diaconale kernwoorden. Het bekendste woord is barmhartigheid, wat een ander woord is voor liefde en ontferming. Het minder bekende woord is gerechtigheid. In diaconaat gaat het ook om het doen van recht. Dus is diaconale zorg niet alleen neerbuigende liefdevolle zorg voor ellendigen, maar ook het aan de orde stellen van de oorzaken van de ellende.

1/4	Leviticus 19:1-16	Recht doen aan armen
2/4	Leviticus 19:26-37	Het tweede gebod: heb de vreemde lief als uzelf
3/4	Deuteronomium 6:1-9	Het eerste en grote gebod: God liefhebben
4/4	Deuteronomium 6:10-15	Alles is geschenk
5/4	Deuteronomium 17:14-20	De koning moet Gods geboden dagelijks lezen
6/4	Deuteronomium 23:15v, 19v	Gedraag u barmhartig
7/4	Deuteronomium 24:17-22	Geef minder bedeeden royaal van het uwe
8/4	Psalm 9:1-11	De HERE is een rechtvaardige Rechter
9/4	Psalm 9:12-21	De HERE vergeet de ellendige niet
10/4	Psalm 10	God vraagt rekenschap van de verdrukker
11/4	Jesaja 5:8-16	Wee hun...!
12/4	Klaagliederen 3:1-24	Zijn barmhartigheden houden niet op
13/4	Ezechiël 18:1-9	Persoonlijk verantwoordelijk
14/4	Micha 2:1-5	Onrecht bedenken, onrecht doen
15/4	Matteüs 5:1-12	Zalig zijn zij...!
16/4	Matteüs 5:38-48	Meer dan het gewone
17/4	Matteüs 11:2-15	Armen ontvangen het evangelie

18/4	Lucas 6:27-38	Heb het goede voor met alle mensen
19/4	Handelingen 2:41-47	Ontvangen en delen
20/4	Romeinen 13:8-10	Liefde is het sleutelwoord
21/4	1 Korintiërs 13	De meeste van deze drie
22/4	Galaten 5:13-26 (vs 14)	In één woord vervuld: Liefde
23/4	Galaten 6:1-10	Verslap niet in het goed doen
24/4	Efeziërs 5:1-14	Wandelt in de liefde
25/4	Titus 2:11-15	Volijverig in goede werken
26/4	Hebreeëen 2:5-18	Volmaakte barmhartigheid
27/4	Jakobus 1:19-27	Een vergeetachtig hoorder, of...
28/4	Jakobus 3:13-18	Vredestichters gezocht
29/4	1 Petrus 1:13-25	Vrijgekocht... tot liefde
30/4	1 Johannes 4:13-21	God liefhebben, dan ook broeders en zusters liefhebben

Mei

Thema: Gevangenschap en bevrijding

Tot de diaconale zorg behoort ook de zorg voor gevangenen. In eerste instantie voor hen die om wille van het geloof en het geweten gevangen zitten. Maar ook degenen die vanwege criminaliteit in de gevangenis zitten zijn aan de diaconale zorg van de gemeente van Jezus Christus toevertrouwd. Ook aan misdadigers behoort de gemeente barmhartigheid te bewijzen.

1/5	Genesis 39:1-10	Eén uit Gods volk in de gevangenis
2/5	Genesis 39:11-23	Wat hij verrichtte deed de Here gelukken
3/5	Exodus 1:1-14	Ook slavernij is een gevangenis
4/5	Exodus 3:13-22	God ziet terdege de slavernij van zijn volk
5/5	Exodus 12:1-13	Pascha is bevrijdingsfeest Ook
6/5	Exodus 21:1-11	slaven hebben rechten Simson,
7/5	Richteren 16:4-22	een gevangen richter
8/5	Richteren 16:23-31	En toch een geloofsheld (Hebr. 11:32)

9/5	Psalm 107:1-3, 10-16	God verlost ook gevangenen
10/5	Psalm 126	Gods volk gevangen
11/5	Psalm 146	God gedenkt de gevangenen Gods
12/5	Jesaja 42:1-7	knecht leidt gevangenen uit de kerker
13/5	Jesaja 61:1-11 (m.n.1)	Gods gezalfde brengt gebondenen vrijheid
14/5	Jeremia 19:14-20:6	Een gevangen profeet
15/5	Jeremia 37:1-10	De gevangenis dreigt (vs 4)
16/5	Jeremia 37:11-16	Jeremia gevangen gezet
17/5	Jeremia 37:17-21	Gods knecht onschuldig opgesloten
18/5	Jeremia 38:1-13	Gods knecht door een vreemdeling bevrijd
19/5	Daniël 6:1-10	Een valstrik
20/5	Daniël 6:11-19	Gods wet gehoorzamen, ondanks dreigende gevangenschap en dood
21/5	Daniël 6:20-29	Door God bevrijd van de leeuwen
22/5	Matteüs 14:1-12	De zoveelste knecht van God in de gevangenis
23/5	Matteüs 26:47-56	Ook Jezus gevangen
24/5	Lucas 4:14-21	Woorden van bevrijding: klinkt dat als muziek in de oren?
25/5	Handelingen 5:17-25	Wonderen voor anderen, zelf gevangen
26/5	Handelingen 16:16-24	God loven als zóiets je overkomt
27/5	Handelingen 16:25-40	Een enorme uitwerking heeft dit alles
28/5	Handelingen. 21:27-39	Een dienstknecht staat niet boven zijn Heer
29/5	Filemon	In het geloof worden barrières doorbroken
30/5	Hebreeën 13:1-8	Denkt aan de gevangenen
31/5	Openbaring 2:8-11	De duivel wil gelovigen in de gevangenis werpen

Juni

Thema: Vreemdeling en gastvrijheid

Het thema van deze maand is voluit een diaconaal thema. Het volk van God is met ontferming bewogen over vreemdelingen, asielzoekers, vluchtelingen. Vreemdelingen hebben gastvrijheid nodig. Asielzoekers hebben bescherming nodig. Vluchtelingen hebben opvang nodig. In de gemeente van Jezus Christus wordt aan deze medemensen aandacht gegeven. We zijn gastvrij, want God is gastvrij voor ons.

1/6	Genesis 12:1-9	Abraham als vreemdeling Op
2/6	Genesis 12:10-20	de vlucht voor de honger
3/6	Genesis 18:1-15	Gastvrijheid bewijzen aan onbe-
		kende vreemdelingen
4/6	Genesis 26:1-5	In Kanaän een vreemdeling... en
		toch een gezegende
5/6	Exodus 2:11-22	Nodigt hem uit om hier te eten
6/6	Leviticus 19:32-37	Heb de vreemdeling lief
7/6	Leviticus 23:10-22	Eerst afstaan aan Mij, dan ook aan
		de arme en de vreemdeling
8/6	Deuteronomium 10:12-22	God bewijst de vreemdeling lief- de (vs 18)
9/6	Deuteronomium 24:17-22	Buig het recht van de vreemde- ling niet
10/6	Job 31:29-40	Gastvrij voor elke vreemdeling
11/6	Psalm 94:1-7, 16-19	Ziet de Here het niet?
12/6	Psalm 105:1-15	In den vreemde door God gehol- pen
13/6	Psalm 119:17-24	Vinden wij onszelf hier vreemde- lingen?
14/6	Psalm 119:49-56	Vreemdeling op aarde; thuis bij God
15/6	Psalm 146	Een diaconale psalm
16/6	Jesaja 56:1-8	Met vreemdelingen het heil delen

17/6	Ezechiël 47:13,14,21-23	Met vreemdelingen het land delen
18/6	Maleachi 2:17-3:5	God zal een snelle aanklager zijn tegen de verdrukker
19/6	Matteüs 2:13-18	Jezus als vluchteling
20/6	Matteüs 8:5-13	In Israël vond Jezus niet een zó groot geloof als bij deze vreemdeling
21/6	Matteüs 15:21-28	Een vreemdeling met een groot geloof
22/6	Matteüs 25:31-46	Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien
23/6	Lucas 5:27-29	Jezus volgen heeft gastvrije gevolgen!
24/6	Lucas 14:12-14	Echte gastvrijheid
25/6	Lucas 17:11-19	Wie van de tien?
26/6	Romeinen 12:9-21	Legt u toe op de gastvrijheid
27/6	Efeziërs 2:11-22	Geen vreemdeling meer
28/6	Hebreeën 11:8-16	In een vreemd land
29/6	Hebreeën 13:1-6	Sommigen hebben engelen geherbergd
30/6	1 Petrus 4:7-11	Gastvrij..., zonder morren

Juli

Thema: Honger en overvloed

Diaconaat heeft alles te maken met het dagelijkse leven. In dat leven is het dagelijks brood een belangrijk goed. Zorg voor de hongerigen hoort dan ook thuis op de diaconale agenda. Bij dit thema komt ook de eigen overvloed om de hoek kijken. Hoe gaan wij om met onze rijkdom? De dagstukjes van deze maand laten ons zien hoe in de bijbel over honger en overvloed wordt gesproken.

1/7	Exodus 15:22-27	Het volk morde, Mozes ging bidden
2/7	Exodus 16:1-8	Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Here

3/7	Exodus 16:9-18	Toch geeft God brood
4/7	Exodus 17:1-7	Niet alleen manna, ook water
5/7	Numeri 11:4-9	Wie geeft ons vlees te eten?
6/7	Numeri 11:10-15	De zorg voor dit gehele volk is mij te zwaar
7/7	Numeri 11:16-23	Tot het je neus uitkomt
8/7	Numeri 11:24-35	Te gulzig
9/7	Deuteronomium 8:1-10	Niet alleen van brood leven
10/7	Deuteronomium 8:11-20	Bij welvaart, God niet vergeten!
11/7	Deuteronomium 11:1-12	Een land vloeiend van melk en honing
12/7	Deuteronomium 11:13-21	Belofte van zegen
13/7	Job 3:20-26	Het kán soms lijken of God niet zorgt
14/7	Psalm 14	Er is zoveel onrecht!
15/7	Psalm 37:21-26	Een zegen voor het nageslacht
16/7	Psalm 78:12-25	Hoe goed is God!
17/7	Psalm 105:16-22, 40-45	Alles wat God doet heeft een doel
18/7	Spreuken 30:7-9	Armoede noch rijkdom, de economie van het genoeg
19/7	Jesaja 32:1-8	Dit rijk is al begonnen
20/7	Jesaja 58:3b-12	Echt vasten? Deel je brood met de arme
21/7	Jeremia 14:1-9	Droogte... honger... Here, help toch!
22/7	Jeremia 14:17-22	Alleen de Here kan helpen
23/7	Micha 4:1-5	God geeft niet de datum wan-neer, wél de belofte dát
24/7	Matteüs 14:13-21	Overvloed als teken van het Koninkrijk
25/7	Matteüs 15:29-39	Geef wat je hebt, God wil het gebruiken

26/7	Marcus 6:30-44	De taak van de discipelen (vs 41)
27/7	Lucas 9:10-17	Ook lichamelijke nood vraagt om een oplossing
28/7	Johannes 6:1-15	Elk evangelie vertelt het weer
29/7	Johannes 6:22-59	Waarom zoek ik Jezus? Is Hij mijn dagelijks brood?
30/7	Handelingen 11:27-30	Noodsituaties? Nu: gironummers
31/7	Openbaring 7:9-17	De honger en de dorst voorbij!

Augustus

Thema: Gaven delen

Diaconaat is delen van gaven. God geeft gaven aan de mensen. Niet om die gaven alleen voor zichzelf te houden, maar om er mee ten dienste te zijn aan anderen. Dat is heel duidelijk zichtbaar aan het Avondmaal. Daar ontvangen we in de teken van brood en wijn Gods hoogste gave, dat is Jezus Christus. Tegelijk houden we een avondmaalscollecte met een diaconaal doel. We geven door wat we ontvangen hebben. En die houding van gaven ontvangen en gaven delen doortrekt het hele leven in de gemeente.

1/8	Exodus 16:1-12	Hemelse gaven Naar
2/8	Exodus 16:13-20	ieders behoefte
3/8	Exodus 16:21-36	Zolang als nodig is (vs 35)
4/8	Exodus 22:21-27	Draagt elkaanders lasten
5/8	Leviticus 23:9-22	Denk aan de armen (vs 22)
6/8	Deuteronomium 14:22-29	De tienden: gaven geven van Gods gaven
7/8	1 Samuel 25:1-8	Een billijk verzoek
8/8	1 Samuel 25:9-19	Mijn, mijn, mijn... dus niet delen
9/8	1 Samuel 25:20-31	Een verstandige vrouw
10/8	1 Samuel 25:32-38	Het einde van een dwaas
11/8	Psalms 23	De éne Herder die het ons aan niets laat ontbreken

12/8	Psalm 65	Wij zullen verzadigd worden met het goede van Uw huis
13/8	Psalm 68:1-11	Een regen van zegen
14/8	Psalm 104:24-35	Wachten op de Here om verzadigd te worden
15/8	Psalm 107:1-9	De Here hoort en geeft zijn gaven
16/8	Prediker 9:1-12	Eet uw brood met vreugde
17/8	Matteüs 22:1-14	Zijn we klaar voor het feest?
18/8	Matteüs 26:26-29	De grootste gave
19/8	Marcus 6:30-44	En zij aten allen en werden verzadigd
20/8	Marcus 8:1-10	Er bleef zelfs over
21/8	Lucas 6:27-38	Laat zelfs vijanden delen in je liefde
22/8	Lucas 14:12-14	Wie nodigen wij uit?
23/8	Johannes 21:1-14	Komt en houdt de maaltijd, is Jezus' verzoek
24/8	Handelingen 6:1-15	Welke taak heeft God aan ons toebedacht?
25/8	1 Korintiërs 11:20-34	Avondmaal vier je samen, wacht daarom op elkander
26/8	1 Korintiërs 12:1-11	De Geest deelt ieder de genade gave(n) toe zoals Hij wil
27/8	1 Korintiërs 14:1-12	Jaag in alles de liefde na
28/8	1 Korintiërs 14:13-25	In de gemeente hebben alle leden elkaar nodig
29/8	2 Korintiërs 6:1-10	Hoe Paulus gaven deelde
30/8	Efeziërs 4:7-16	Samen groeien wij dan toe naar Christus
31/8	Hebreeën 10:19-25	Let op elkaar om elkaar aan te vuren!

September

Thema: Als rentmeesters leven

In het dienende leven gaat het om een speciale omgang met mensen en dieren, geld en goed, water en lucht. Een mens is

geen eigenaar, maar een rentmeester. En een rentmeester moet verantwoording afleggen. We hebben alles gekregen om er in de geest/Geest van de Eigenaar mee om te gaan. Het is door de macht van de zonde dat we er op een andere manier mee om-gaan. Van die weg moeten we terug. En door Gods genade kunnen we ook terug. Diaconaat is daarom ook: door de kracht van de Geest weer als rentmeesters leven.

1/9	Genesis 2:8-17	Bewerken en bewaren
2/9	Genesis 4:1-10	Ben ik mijns broeders hoeder? Ja!
3/9	Genesis 9:8-17	Een nieuwe begin onder Gods belofte van trouw
4/9	Genesis 11:1-9	Greep naar de macht
5/9	Genesis 12:1-9	Gehoor geven aan Gods opdracht om te gaan
6/9	Exodus 20:1-17	De goede regels voor rentmeesters
7/9	Psalm 2	Dient de HERE met vreze!
8/9	Psalm 53	Is er wel één die God dient?
9/9	Psalm 67	God zegent ons met een doel
10/9	Prediker 1:1-11	Waartoe?
11/9	Prediker 3:16-22	Prediker vindt niets beter, dan dat de mens zich verheugt in zijn werken
12/9	Jesaja 2:1-5	Wapens worden goede werktuigen
13/9	Jesaja 55	Van grote gaven leven
14/9	Matteüs 6:19-24	Waar verzamelt u schatten?
15/9	Matteüs 6:25-34	Want uw hemelse Vader weet... (vs 32)
16/9	Matteüs 24:1-14	Verkillende liefde
17/9	Matteüs 28:16-20	Alle macht aan Jezus
18/9	Romeinen 1:18-25	Het schepsel boven de Schepper? (vs 25)
19/9	Romeinen 8:18-30	Bevrijding van de dienstbaarheid komt!

20/9	Romeinen 13:1-7	Doe het goede en u zult lof ontvangen
21/9	Romeinen 14:13-23	Hoe beheren we het werk van God? (vs 19)
22/9	1 Korintiërs 15:50-58	Het is niet tevergeefs
23/9	Efeziërs 4:17-24	Legt af... en doe aan...
24/9	Efeziërs 6:10-20	En God reikt mij ook nog een hele wapenrusting aan
25/9	1 Tessalonicenzen 5:12-28	Goede vermaningen
26/9	1 Petrus 2:11-17	Opdat de heidenen God mogen verheerlijken
27/9	1 Petrus 2:18-25	Goed doen en dan lijden moeten verduren...
28/9	2 Petrus 3:10-16	De werken zullen gevonden worden
29/9	Openbaring 21:1-8	Zie, Ik maak alle dingen nieuw
30/9	Openbaring 22:1-5	Rentmeesters worden koningen