



EEN KERK DIE HELPT!



diaconaal steunpunt



diakenendag 2019

Hand-out deelsessie 'Vluchtelingen, mij een zorg' – Karel Jungheim

Op zoek naar veiligheid

Wereldwijd zijn meer dan 68 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal staan kerken en organisaties klaar om deze mensen in nood hulp te bieden. Kerk in Actie steunt in Nederland én de rest van de wereld projecten om vluchtelingen humanaan op te vangen en perspectief te bieden.

**kerk
in actie**



Wat doet Kerk in Actie ?

We steunen projecten op het gebied van preventie van rampen, noodhulp en op wederopbouw en vluchtelingen. Lokale kerken en organisaties komen met uw steun wereldwijd in actie bij een ramp of noodsituatie. Ze helpen rampen en de gevolgen ervan te voorkomen (preventie) én ze helpen mensen die getroffen zijn door rampen en oorlog in hun eerste levensbehoeften. Vaak met weinig middelen en met ongelooflijk veel inzet. Daarna kijken ze samen met de getroffen bevolking hoe zij weer kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst en met kerken in de gebieden waar vluchtelingen heen gaan hoe ze kunnen helpen bij opvang en een plek vinden in een nieuwe maatschappij. Daarvoor is gebed nodig, meeleven en geld.

Via bijdragen van plaatselijke gemeenten en gemeenteleden helpt Kerk in Actie vluchtelingen wereldwijd en in Nederland.

Om kerkelijke gemeenten bij deze problematiek te betrekken is er een themapakket met informatie om te delen ontwikkeld "Op zoek naar veiligheid". Hierin staan 5 projecten centraal:

- Droogte bestrijden in Ethiopië
- De strijd tegen het water in Bangladesh

- Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan
- Syrische vluchtelingen opvangen in Libanon en Jordanië
- Hulp aan Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar

U kunt zich ook verbinden aan partnerorganisaties in Nederland. Zie: www.kerkinactie.nl/projecten.

Preventie en noodhulp is heel hard nodig. Maar ook bij aankomst in Nederland is er veel dat moet gebeuren. Overal in Nederland zijn kerken en diaconieën actief voor vluchtelingen, bv. met themadiensten, gebed, collectes, activiteiten met en voor vluchtelingen, zie het kaartje achterop deze pagina.

kerk in actie Samen in actie voor vluchtelingen

Kleding- en goedereninzamelingen
 "We hebben een folder gestopt bij het laatste Kerkblad met de oproep om kleding af te leveren op de inzamel punten."
Peter Ehmen, Assen

Openstellen kerk
 Binnen enkele dagen stonden honderd vrijwilligers paraat. "Wij bieden hier vooral warmte. Dat geldt voor de koffie, de thee en de manier waarop we de vluchtelingen benaderen."
Diaken Kees van der Pol, Zaanstad

Oproep aan gemeenteraad
 "Wij zien het als onze plicht als samenleving om naast deze vluchtelingen te staan en te doen wat in ons vermogen ligt om hun lot te verlichten."
Raad van Kerken Hoofddorp

Organiseren activiteiten
 "Deze mensen hebben hier helemaal niks. Dus het idee was: een gezellig avondje. En niet alleen zij hebben het naar de zin; wij ook."
Diaken Frans Baars, Marekerk De Meern

Vrijwilligersoproepen
 "Veel mensen zagen de schrijnende beelden van vluchtelingen en wilden zich graag actief voor hen inzetten."
Diaken Jaap Vermeijen, Protestantse Gemeente Waalwijk

Themadiensten
 "Een Iraakse vluchteling, christen, al geïntegreerd in Nederland vertelde hoe het was om te moeten vluchten en alles wat je hebt achter te laten."
Lia van Bothuis, Wildervank

Gespreks- en informatieavonden
 "Er leefden veel praktische vragen: Hoe is de situatie van vluchtelingen? Wat betekent dit voor ons? Maar ik merkte dat iedereen ook graag de schouders eronder wilde zetten."
Gonny de Boer, predikante Anloo

Begeleiding statushouders azc
 "Een Syrische vrouw kwam in Enschede naar de kerk. Via hulp van de diaconie heeft zij een woning gekregen en is aan de inrichting bijgedragen. Sinds een jaar is zij actief in de Kerkenraad."
Protestantse Kerk Enschede

(Welkomst)diensten met vluchtelingen
 "Onze boodschap is: we zien het. We weten het. Weet je welkom."
Dominee Bert Schüssler, Grote Kerk Apeldoorn

Geldinzamelingsacties
 "Kinderen sparen voor zwembadabonnementen voor vluchtelingenkinderen, zodat zij ook kunnen genieten van het zwembad."
Co Geelkerken, voorzitter diaconie Montfoort

Bidden en collecteren
 "In kerken is massaal gebeden en gecollecteerd voor vluchtelingen. Daardoor kunnen we wereldwijd vluchtelingen steunen."
Evert-Jan Hazelager, programmamanager Kerk in Actie

Wat kunt u zelf doen?

1. Kom in actie met een thema - ga naar: <https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/thema/thema-op-zoek-naar-veiligheid> of neem contact op met uw Kerk in Actie-consulent.
2. Steun een project - Steun een van onze binnenland partners. Schrijf u in voor één van de projecten. Neem contact op met uw Kerk in Actie-consulent als u voor zo'n relatie voelt.

3. **Dek in uw gemeente een Tafel van hoop** - Wij roepen kerken, scholen instellingen maar ook mensen thuis op om, tijdens Wereldvluchtelingendag op 20 juni 2019, een maaltijd te organiseren met vluchtelingen. Door zoveel mogelijk meters tafels te verzamelen hopen we die dag samen met u de langste tafel van Nederland vormen. Doe mee met de grote landelijke actie op 20 juni en meld uw tafel aan.

20 juni actiedag - Meld uw Tafel van van hoop aan op www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop.

4. **Voor vluchtelingen in uw eigen gemeente** - wij adviseren u graag als u vragen hebt over de opvang van vluchtelingen in uw eigen omgeving. Kijk op www.kerkinactie.nl/vluchtelingen

5. Ga goed toegerust aan de slag en **volg de training 'kerk en vluchtelingen'** bij het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie.

Kijk op www.protestantsekerk.nl/pcte.

Overleg met uw Kerk in Actie-consulent welke activiteiten het beste bij uw gemeente passen. www.kerkinactie.nl/consulenten, of bel 030-8801456, e-mail: info@kerkinactie.nl

